



NIEUWSBRIEF

Stichting Support WIDE Children's Home

Het verschil tussen OUD & NIEUW dat maakt u!

Nummer 8 - december 2011

Het einde van het jaar is in zicht, het einde van 2011. Dat betekent dat de Stichting Support WIDE Children's Home inmiddels alweer vier jaar bestaat. In die vier jaar is er voor de kinderen van WIDE ontzettend veel verbeterd! Via deze nieuwsbrief hoort u als sponsor af en toe wat er gaande is en misschien hoort u dat ook persoonlijk via een van de mensen van de stichting. Maar wat is na vier jaar nu precies het resultaat van al uw gulle donaties? In deze OUD & NIEUW nieuwsbrief maken wij graag de balans voor u op: wat was de situatie in 2008 en wat is de situatie nu? De grote sprong voorwaarts die WIDE heeft gemaakt was onmogelijk geweest zonder al uw steun! Het verschil tussen oud & nieuw dat maakt u! Maar natuurlijk kijken we niet alleen naar het verleden, er is ook nog een boel werk te verzetten in de toekomst. De kinderen van WIDE hebben onze steun voorlopig nodig, wij blijven uw steun dus ook in het nieuwe jaar nog hard nodig hebben.

In deze nieuwsbrief lees je over:

- 1 Het verschil tussen OUD & NIEUW dat maakt u!
- 4 Michelle@WIDE
Toekomstplannen van de stichting
Volgende keer meer



Liefde & aandacht

OUD: Ondanks alle zorgen over geld, onderdak en het voortbestaan van het weeshuis, probeert Kumari voor alle kinderen een moeder te zijn. De kinderen hebben allemaal al veel meegemaakt en ze hebben een veilige plek nodig met iemand die ze volledig vertrouwen. Kumari neemt alle kinderen op in haar hart, dat is wat WIDE Children's Home zo bijzonder maakt!

NIEUW: Er komen veel vrijwilligers bij WIDE die activiteiten organiseren met de kinderen zoals knutselen, voetballen, yoga of een dagje weg. Af en toe wordt er een feest georganiseerd zoals Sinterklaas of een echt 'Dutch party' met koekhapen! En op hun verjaardag krijgen de kinderen taart en een kaart uit Nederland. Al deze aandacht vinden de kinderen ontzettend leuk, maar waar het echt om draait is dat de kinderen deel uitmaken van een gezin. Kumari en Xavier geven de kinderen een echt thuis en dat is nog steeds wat WIDE onderscheidt van de overheidsweeshuizen.

Onderdak

OUD: WIDE was gehuisvest in een eengezinswoning die haast uit zijn voegen barstte van zoveel bewoners. De huisbaas was bepaald niet blij met een weeshuis in zijn huis en vroeg ze te vertrekken. Maar waar naartoe?

NIEUW: Bij haar oprichting had de stichting het plan om zelf een huis te bouwen, maar de kosten daarvoor bleken erg hoog en we hadden geen tijd te verliezen! De plannen veranderden en eind 2010 hebben we de koop gesloten van een eigen huis voor het weeshuis! Vanaf begin van 2011 woont Kumari met alle kinderen in het nieuwe weeshuis en ze vinden het er fantastisch! De kinderen hebben nu een veilige en vaste plek om zorgeloos op te groeien.



OUD: Kumari druk met boekhouding



NIEUW: tijd om te kletsen met de kinderen



OUD: drukte in de speel- / eet- / slaapkamer



NIEUW: een thuis voor WIDE Children's Home

Slapen en gezondheid

OUD: Voor de dertig kinderen was er maar 1 toilet en 1 douche en alle kinderen sliepen bij elkaar op een kamer van 3 bij 4 meter. Deze kamer was meteen ook de eetkamer, de speelkamer en de studeerkamer. Als één van de kinderen ziek werd, dan was het risico groot dat de andere kinderen aangestoken werden. Geld voor de dokter was er alleen in absolute noodgevallen!

NIEUW: In het nieuwe huis zijn 4 toiletten en 3 douches voor de kinderen. De eetzaal is nu nog het platte dak van het huis, maar in de toekomst komt daar een overkapping, zodat er ook in weer en wind gegeten en gestudeerd kan worden! De jongens en meisjes slapen in twee aparte delen van het huis, een vereiste van de Indiase kinderbescherming. Mocht één van de kinderen ziek worden, dan is er een aparte kamer naast die van Kumari, waar ze kunnen slapen tot ze weer helemaal opgeknapt zijn.

Inkomsten

OUD: Kumari en Xavier hebben in 2002 hun welvarende leven in Mumbai opgezegd en zijn een soort internaat begonnen in Tiruvannamalai. Hier konden kinderen uit de omliggende dorpen terecht om beter onderwijs te krijgen in de stad. Kumari nam steeds meer niet-betalende weeskinderen op in huis en dat kostte meer geld dan het opleverde. Ze kon de situatie nog een tijdje rekken door haar spaargeld aan te spreken, maar in 2008 zat het weeshuis financieel totaal aan de grond. Kumari en Xavier leefden van dag-tot-dag met een slecht gevulde maag en een hoofd vol zorgen.

NIEUW: Kumari heeft een groot netwerk opgebouwd van westerse toeristen die jaarlijks in Tiruvannamalai komen en wat spullen of geld doneren. Dit is de belangrijkste bron van inkomsten voor het weeshuis en Kumari is er blij mee maar niet trots. Afhankelijkheid en onzekerheid blijft bestaan, de donaties zijn onvoorspelbaar en ze kunnen ook ineens weer stoppen. De zorgen zijn er dus nog steeds, maar het leven van dag-tot-dag heeft plaatsgemaakt voor een leven van jaar-tot-jaar. Nu de weeshuisfinanciën beter onder controle zijn, heeft Xavier wat ruimte om zelf iets te ondernemen om zo wat geld te verdienen en sparen voor de bruidsschat van zijn dochter en de opleiding van zijn zoon.



OUD: met z'n allen slapen in de kamer



NIEUW: aparte meisjeskamer



NIEUW: aparte kamer om te spelen



OUD: gedoneerde groenten uitzoeken



NIEUW: vaker fruit als snack



NIEUW: koekjes bakken met de zonneoven

Eten

OUD: Elke zaterdag ging Kumari naar de markt en kocht ze een heleboel zakken rijst, want met drie rijstmaaltijden per dag gaat er heel wat doorheen! Haar budget was daarmee gelijk op... Gelukkig kreeg ze van een aantal marktlieden groente en fruit die ze konden missen. Dankzij deze hulp kon Kumari alle monden voeden, maar het eten was lang niet altijd zo voedzaam voor opgroeiende kinderen. Ook voor het koken van het eten was Kumari afhankelijk van anderen. Ze had maar voor een halve maand genoeg gas en als dat op was, probeerde ze van burens en vrienden te lenen. Lukte dat niet, dan moest ze koken op een open vuur. Dat is met rondrennende kinderen wel erg gevaarlijk.

NIEUW: Kumari heeft vorig jaar een donatie gekregen waarmee ze een jaar lang het eten van kon betalen! Hiermee kon ze gevarieerde groenten kopen en zelfs regelmatig fruit, vlees of eieren voor de kinderen klaarmaken. Het resultaat: de kinderen zien er heel gezond uit! Michelle is als vrijwilliger naar WIDE gegaan om de gedoneerde zonneoven, de 'solarcooker' aan de praat te krijgen. De zonneoven wordt van binnen heel erg warm van enkel en alleen het licht van de zon! Dit geeft Kumari een alternatief voor het koken op gas.

Drinken

OUD: In Tiruvannamalai komt elk gezin aan water door het zelf uit de grond omhoog te pompen. Dit water komt diep uit de grond en was niet altijd van een goede kwaliteit. De kinderen waren eraan gewend om dit water te drinken, maar werden er soms toch een beetje ziek van.

NIEUW: Kumari haar dochter heeft een sponsoractie gehouden op school en WIDE heeft nu een waterzuiveraar! Al het drinkwater wordt grondig schoongemaakt. Zo schoon, dat zelfs wij Nederlanders met onze zwakke magen het water zonder problemen kunnen drinken! De kinderen krijgen ook af en toe warme melk, een echte traktatie!

Spelen

oud: Er was nauwelijks speelgoed voor de kinderen en er was ook geen geschikte plek om buiten te spelen. Heel af en toe mochten ze spelen op een braakliggend terrein aan het einde van de straat, maar dat werd ook gebruikt om afval te dumpen. Dus grote risico om verwondingen op te lopen.

Nieuw: Emma had met haar project PLAY een speeltuin willen maken voor de kinderen. Helaas heeft WIDE nog geen eigen grond naast het huis en waren we afhankelijk van lokale bestuurders om een stuk grond te huren. Dat wilden ze wel, maar er mochten geen blijvende toestellen gebouwd worden. Emma heeft het stuk grond helemaal leeg en schoon kunnen maken, zodat de kinderen er veilig rond kunnen rennen. Ook heeft ze een grote kast neergezet, zodat al het gedoneerde speelgoed nu binnen handbereik van de kinderen ligt. De kinderen kunnen lekker rondrennen en spelen graag spelletjes zoals mens-erger-je-niet!

Kleding

oud: De meeste kinderen hadden 2 setjes kleding: één uniform voor school en één set kleren voor thuis. Het is in India traditie dat je op je verjaardag nieuwe kleren krijgt. Voor de meeste kinderen waren dat de kleren die ze vervolgens een heel jaar lang elke dag aan moesten. De meeste kinderen liepen dus in hele vieze en versleten kleding rond.

Nieuw: Vrijwilligers die naar WIDE toegaan, nemen vaak tweedehands kinderkleding mee. Zo heeft Kumari wat kleren achter de hand voor als de kinderen uit hun kleren groeien of als de kleren versleten zijn. De kinderen hebben wel elk jaar een nieuw schooluniform nodig. Kumari probeert daar per jaar een sponsor voor te vinden.



oud: onder toezicht spelen op de 'stortplaats'



Nieuw: groot speelveld achter het huis



Nieuw: nieuwe kleren passen



oud: met de fietskar (ook in de regen) naar school



Nieuw: met de riksja naar school



Nieuw: gewassen verbouwen op stukje land

Onderwijs

oud: Onderwijs is essentieel om het achtergestelde Indiase platteland te ontwikkelen, aldus Kumari. Alle kinderen gaan dus naar een overheidsschool, waar het onderwijs gratis is. Het vervoer naar school is wel een groot probleem. Voor 30 kinderen heb je een heleboel riskja-ritjes nodig en daar is geen geld voor.

Nieuw: De kinderen gaan nog steeds naar dezelfde scholen en sinds kort komt er maandelijks een bibliotheek-bus langs bij WIDE, zodat de kinderen leuke verhalen kunnen lezen! Het vervoer naar school is een tijd goed gegaan: Xavier reed elke ochtend drie keer op en neer met een volgepropte gesponsorde riksja! Maar de kinderen worden groter, het verkeer drukker, de politie strenger en de riksja krijgt mankementen. Hier is dringend een oplossing voor nodig!

Zelfstandigheid

oud: WIDE Children's Home was aangewezen op haar eigen financiële middelen, dat langzaam opraakte en donaties van marktlieden.

Nieuw: De stichting vindt het erg belangrijk dat WIDE Children's Home in de toekomst zo veel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Zonder financiële steun van de overheid en inkomsten is het lastig om zoveel kinderen in het onderhoud te voorzien. Kumari en Xavier hebben een flinke dagtaak aan hun werk voor het weeshuis en hebben simpelweg de mankracht niet om voor inkomsten te zorgen. Kumari zal dus deels afhankelijk blijven van sponsors en dat zorgt wel eens voor stress en onzekerheid! Om die onzekerheid op te kunnen vangen, zijn we hard op zoek naar creatieve manieren om extra inkomen te genereren. Ideeën zijn natuurlijk van harte welkom! Eén van de dingen die we hebben gedaan, is het cultiveren van het land dat eerst was bedoeld om op te bouwen. Er staan nu bomen die kokosnoten en vruchten geven, en er is een oogst rijst vanaf gehaald. We zijn nog opzoek naar vrijwilligers die een goed ontwikkelingsplan voor het land kunnen maken!

RUMBO NANDRI..!

Oftewel.. ontzettend bedankt! WIDE Children's Home heeft een eigen huis, een vaste en veilige plek om te leven. Samen met het nieuwe huis zijn er nog een heleboel verbeteringen gekomen in het leven van de kinderen. Dit was nooit mogelijk geweest zonder alle vrijwilligers die WIDE ter plekke hebben geholpen en zonder al uw financiële hulp! RUMBO NANDRI voor alle uw donaties en voor uw bijdrage aan een van de vele sponsoracties!! **Het verschil tussen oud & nieuw dat maakt u!**

Michelle@WIDE

Van 18 mei tot 31 juli heb ik mijn tijd doorgebracht in India, waar ik veel nieuwe ervaringen heb opgedaan en veel heb geleerd. Niet alleen heb ik voor het eerst in mijn leven een solar cooker in elkaar gezet, ook ben ik voor het eerst in India geweest en dan nog wel helemaal alleen. Het was fijn te weten dat ik opgehaald werd zodra ik aan zou komen op Chennai airport. Toen ik daarna aankwam bij WIDE bleek het niets uit te maken dat het midden in de nacht was. Ik werd warm onthaald, waardoor ik me gelijk op mijn gemak voelde, waarna we allemaal snel gingen slapen. Tijdens mijn verblijf bij WIDE heb ik geleerd wat het betekent om hart voor de zaak te hebben, Kumari geeft niet alleen al haar tijd maar ook al haar liefde aan de kinderen in het weeshuis. Het is geweldig te zien hoe alle kinderen deel uitmaken van deze extended family. Xavier doet ondertussen ook zijn best om zo goed mogelijk voor zijn geweldig grote gezin te zorgen. Hij slooft met zijn riksha en elk vrij uurtje probeert hij dingen voor de kinderen te regelen. Maar om nu te denken dat Kumari en Xavier hun handen vol hebben en dus niet voor nog meer mensen kunnen zorgen, dan heb je het helemaal fout. Ik kwam aan en werd moeiteloos in de familie opgenomen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik er nu een hele hoop nieuwe broertjes en zusjes bij heb. Tijdens mijn verblijf heb ik de kinderen geholpen hun eigen zakdoekpoppetje te maken en we hebben veel cricket en andere sporten gespeeld.



Maar tijdens mijn verblijf heb ik me natuurlijk niet alleen met de kinderen bezig gehouden, ik kwam naar India met een simpel doel: het WIDE huis minder afhankelijk te maken. De bedoeling was ervoor te zorgen dat het WIDE huis op zonne-energie kon gaan koken. Ik kwam aan met 1 solar cooker en heb er tijdens mijn verblijf in India nog een gemaakt. Bij een solar cooker kun je door middel van zonnestrallen de lucht in een soort van oven opwarmen en door middel van deze oven eten dat hierin staat opwarmen. Zo kun je heel veel dingen koken en bakken, vooral dingen die normaal ook in de oven gaan, zijn hier makkelijk in te garen. De solar cooker kan een hitte opbouwen van 150 graden celcius waarmee je kunt slow cooken. Koekjes bakken gaat in de solar cooker vrij goed en daarom heb ik op een goede ochtend samen met alle kinderen hun eigen koekjes gebakken, wat erg gezellig was.

Verder heb ik buiten het WIDE huis veel vrienden gemaakt, die me hebben geholpen er ook nog voor te zorgen dat het WIDE huis een solar heater geleverd kreeg. Deze heater zou ervoor zorgen dat het huis nooit meer zonder warm water zal zitten, ook in deze machine zal zonne-energie worden omgezet in warmte. Dit zal niet alleen gas besparen tijdens het koken maar zal er ook voor zorgen dat er in de winter minder kinderen ziek worden door het douchen met koud water. Jammer genoeg is dit deel van mijn India project nog niet helemaal tot een goed einde gekomen. Het dak bleek versterkt te moeten worden om de solar heater te kunnen dragen en hiervoor was er niet voldoende geld aanwezig. Ik hoop binnenkort genoeg geld beschikbaar te hebben om die kant op te kunnen sturen zodat de kinderen er nooit meer koud bij zullen zitten.



Voor meer informatie over mijn avonturen in India of vragen over mijn project kunt u kijken op <http://michelleforwide.blogspot.com/> en u kunt altijd contact met mij opnemen, via email: mrhoogwout@gmail.com. Donaties voor het realiseren van de solar heater kunnen overgemaakt naar rekeningnummer: 1465.61.376 onder vermelding van project Michelle.

Volgende keer meer nieuws uit Tiruvannamalai

De laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen vanuit WIDE Children's Home & Erik@WIDE.

Toekomstplannen van de stichting



Kerst 2011, Erik bij WIDE in Tiruvannamalai

We hebben in de afgelopen vier jaar een heleboel donaties ontvangen waarmee we het huis hebben kunnen aanbetalen. Aanbetalen? Ja, het huis is nog niet helemaal van ons, er staat nog een lening open. Deze lening moet in de aankomende jaren afbetaald worden, dus gaan we enthousiast door met het organiseren van sponsoracties. Maar dat is niet het enige dat nog moet gebeuren. Er liggen nog wat grote projecten in het verschiet! Het platte dak van het huis moet omgetoverd worden in een eetzaal. Daarvoor is een overkapping op het dak nodig! Ook zouden we graag een stukje eigen speelgrond willen kopen naast het huis. Daar is nu nog één perceel vrij, waar hopelijk in de toekomst, de speeltuin van Emma toch nog kan komen! Naast deze grote projecten zijn er ook altijd kleinere projecten die lopen en het huis moet natuurlijk steeds onderhouden worden. Kortom, er is nog genoeg werk te verzetten voor Stichting Support WIDE Children's Home!

Colofon

De nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Support WIDE Children's Home en verschijnt circa vier keer per jaar.

Redactie:

Stichting Support WIDE Children's Home

Contact nieuwsbrief:

widesupport@gmail.com,

www.weeshuis-india.nl

Beeldmateriaal:

Michelle Hoogwout, Emma Klamer, Erik Bolks, WIDE Children's Home, Nienke Debats en Sandra Kuiters

Uitgave nieuwsbrief:

Nummer 8 - december 2011

Deze nieuwsbrief gaat uit van de Stichting Support WIDE Children's Home en mag alleen in zijn totaal en ongewijzigd zonder toestemming vermenigvuldigd en verspreid worden. Stuur hem door aan al je vrienden en bekenden. Vergeet niet lid te worden van de WIDE-hyves op: www.tiruvannamalai.hyves.nl en een gift over te maken als je dat nog vergeten was. De nieuwsbrieven zijn ook te downloaden via onze website www.weeshuis-india.nl